



Soms heb je sterk de behoefte om weer eens lekker 'iets' aan jezelf te doen...

Vaak heeft dat met het wisselen van het seizoen te maken. Zoals op dit moment, nu de winterperiode is aangebroken, je zin hebt in een behaaglijke outfit waarin je je warm en geborgen voelt. Of weer eens zin hebt in een lekkere schoonheidsbehandeling om je huid een flinke winter-boost te geven, of misschien wel een ander kapsel met een winters kleurtje. Het zijn vaak simpele dingen die er voor zorgen dat je nét even iets anders in je vel zit.

Wij mensen schakelen instinctief óók tussen de seizoenen, net als de natuur om ons heen.... Een wandeling in het bos of de polder met lekkere warme laarzen aan, de winterse geuren opsnuiven, wind door je haren, kop warme chocomel of erwtensoep! Zó simpel is het vaak om even uit de hectiek van alledag te 'verdwijnen' en je een ander mens te voelen.

Om dat gevoel helemaal compleet te maken, gaan we vaak in huis ook lekker aan de slag met kaarsen, bontplacards, andere kleurtjes of behang op de muur, open haard gezellig aan, etc. Kortom; zodra de zomer voorbij is, maken we ons wereldje vaak letterlijk iets kleiner en leven we vooral binnenshuis. Ik merk dat veel mensen de zomer gebruiken om tot rust te komen in de buitenlucht, zeker dit jaar met alle nare perikelen. Als de zomer er op zit en we zoveel mogelijk over gaan tot de orde van de dag, komen de adviesopdrachten bij ons als een razende op gang. Ik kan dan naar hartenlust mijn creatieve 'ik' aanspreken (alsof die kant van mezelf wel eens 'uit' staat...; nee hoor!).

De trends geven weer veel luxe en rijkdom aan met prachtige stoffen, stoere massieve tafels en kasten, verfijnde verlichting, veel natuurlijke materialen zoals leder, natuursteen, hout, zijde, schelpen, huiden, etc. Er is gelukkig ook meer waardering voor handgemaakte items waar uiteraard een ander prijskaartje aan hangt dan aan de massaproductie waarvan we de laatste jaren steeds meer voorbij zien komen. Onderscheiden is soms lastig en hangt vaak nauw samen met smaak, maar ook met authenticiteit. Juist daarom is het zo fijn dat men in het algemeen weer waarde hecht aan mooie items. En begrijpt waarom iets in een andere prijs categorie valt, door het materiaal, het bijzondere vakmanschap, etc.

Ik probeer dicht bij ieders gevoel en wensen te blijven en ben ervan overtuigd dat dit de enige manier is om lang te kunnen genieten van veranderingen en aanpassingen. Of het nu gaat om een facelift van een eenvoudige hal, woon- of slaapkamer of om een hele woning. Ik wens iedereen hele fijne en warme feestdagen toe en dat alle goede voornemens en wensen uit zullen komen in het nieuwe jaar. Dat een ieder blij is met zichzelf en dankbaar met de familie en vrienden in de juiste, maar bovenal warme en gezellige omgeving.

### *Miryam Schotman*

Interieurontwerper Miryam Schotman-Bakker komt uit een echte architectenfamilie, is ooit begonnen in de mode, maar ontwikkelde eveneens een grote passie voor interieurs, esthetica en zuiverheid. Ze heeft een fijne neus voor sfeer en ambachtelijkheid en staat bekend om haar eigen tijdloze signatuur zonder conventies.

[f /MiryamSchotmanInterieurs](#) [i /miryamschotmaninterieurs](#)



## Winters WARM

DUS EEN FACELIFT  
VOOR JEZELF EN JE  
INTERIEUR....

