



Geef je interieur uit handen

Waarom eigenlijk? Je eigen interieur, dat kun je toch zelf wel inrichten? Dat is een vraag die sommige mensen zeker zullen stellen. Dat het niet zo eenvoudig ligt, blijkt wel uit de vele aanvragen die wij krijgen. Aanvankelijk hadden veel van onze klanten ook het idee om hun interieur geheel zelf te doen. Toch kwam er een moment waarop zij beseften dat het laten begeleiden van een verhuizing, verbouwing of inrichting veel voordelen met zich mee brengt.

Iemand die met je mee denkt en je daarnaast een professioneel advies geeft zodat voor jou de kans op miskopen verkleind wordt. En niet te vergeten: een hoop zorgen voor je weggenomen worden. We begrijpen heel goed dat het lastig is om de juiste keuzes te maken. Er is zoveel te vinden op interieurgebied. Daarnaast wordt je van alle goed bedoelde adviezen van de mensen om je heen vaak ook niet veel wijzer. Creatief, innovatief, vastberaden en aandachtig luisteren zijn dé eigenschappen van een goede interieurontwerper. Want het meest waardevol aan dit vak is dat we heel dichtbij mogen komen, het gaat immers om iemands huis of bedrijf, het verlengstuk van hen zelf. Dat gaat veel verder dan een mooi en praktisch plaatje opleveren. In feite heeft het alles met gevoel te maken, en leg dat maar eens goed uit... Je woning of bedrijfspand heeft alle potentie om helemaal te worden wat jij wilt, maar hoe pak je dat aan? Welke indeling past bij de ruimte? Gaan we stuken, verven of behangen? Hoe houd ik het lekker licht en luchtig, ga ik kleur toepassen of creëer ik juist een warm high-end geheel?

Het is de kunst om mensen het ultieme gevoel te geven van exclusief wonen waarin de perfecte balans heerst tussen materialen, kleuren, vormen en indeling. Daarnaast moet het comfort bieden, origineel en praktisch zijn. Hoe persoonlijker je interieur of werkplek is, hoe beter je je er in zult voelen. Gedurende je leven beland je telkens in een andere fase, en elke fase vraagt om nieuwe inzichten. Het is voor een interieurontwerper dus belangrijk om open te staan voor zowel de twintigers, generatie young urban interior lovers, die gaan beginnen aan een nieuwe levensfase als met alle volgende generaties en de daarbij behorende levensbehoeften.

Met trends hebben we meestal niet zoveel, ze zijn vergankelijk en vaak niet persoonlijk. Stijl daarentegen is tijdloos en hoort echt bij jou, je ontwikkelt stijl vaak geleidelijk zoals je ook je persoonlijkheid en smaak ontwikkelt. De vrijheid om eventueel stijlen te combineren vinden wij erg belangrijk, juist omdat het vaak een verrassende 'nieuwe eigen stijl' oplevert!

Miryam Schotman

www.miryamschotmaninterieurs.nl

Interieurontwerper Miryam Schotman-Bakker komt uit een echte architectenfamilie, is ooit begonnen in de mode, maar ontwikkelde eveneens een grote passie voor interieurs, esthetica en zuiverheid. Ze heeft een fijne neus voor sfeer en ambachtelijkheid en staat bekend om haar eigen tijdloze signatuur zonder conventies.



“Stijl is
tijdloos
en hoort
echt bij
jou”

