



COSY AUTUMN...

*van buiten
naar
binnen*



Wat is het toch altijd een bijzondere overgang van de zomer naar de herfst en dit jaar al helemaal! Wát een zomer hebben we gehad, er leek geen einde aan te komen, heerlijk! Deze zomer hebben we voornamelijk buiten kunnen leven net als in de landen rondom de Méditerranée waar we zo graag naar op vakantie gaan en waar de zomers altijd zo heerlijk lang zijn. Waar het leven in een iets andere versnelling staat en waar men zich net iets minder druk lijkt te maken over de dagelijkse zaken.

Persoonlijk hebben wij genoten van deze zomer in eigen land, want wat is Nederland mooi met prachtig weer. Onze uitvalsbasis is al sinds jaar en dag Zeeland, vlak bij het strand in een heerlijk onderkomen, varen op het Veerse Meer, beetje luieren op het strand, zonnen op het dek, een drankje bij een hippe strandtent en dineren in Veere. Totdat de herfst zijn intrede maakt, want reken maar dat we de zomer graag zo lang mogelijk doortrekken, je weet tenslotte maar nooit wanneer weer...

De eerlijkheid gebied mij te zeggen dat de herfst en zelfs de winter ook erg aangenaam kunnen zijn.

Seizoenen zijn eigenlijk helemaal niet zo verkeerd, ze hebben alle vier hun charme en zorgen voor een natuurlijke overgang voor mens en dier. De herfst, de tijd waarin de bladeren prachtig kleuren om vervolgens af te vallen, waarin dieren een nieuwe vacht krijgen, maar ook de periode waarin we langzaam weer naar binnen gaan, zowel letterlijk als figuurlijk. In huis gaan we de kaarsjes weer branden, maken we ander eten dan in de zomer en komen we weer een beetje meer bij onszelf, cocoonen in optima forma. We merken dat de meeste mensen behoefte hebben aan deze natuurlijke verandering zolang het weer maar niet te druilerig wordt.

Voor ons betekent het ook dat we in ons bedrijf alles voor half september in andere sferen hebben gebracht. Nog meer kaarsen, nog meer mooie vachten, veel warme kleuren en uiterst sfeervolle opstellingen om helemaal in the mood te komen voor de periode die we vooral binnenshuis door gaan brengen! Kleine reminder: vergeet de fijne geuren niet die van groot belang zijn om een gevoel van welbehagen te creëren, er zijn roomsprays, geurstokken, geurkaarsen maar ook die zelfgebakken cake of appeltaart brengen vaak herinneringen met zich mee, mijmerend bij de haard met een hot choco of lekker wijntje, alles is prima zolang jij je er maar tevreden bij voelt. Fijn najaar en winter, geniet ervan!

Miryam Schotman

www.miryamschotmaninterieurs.nl

Interieurontwerper Miryam Schotman-Bakker komt uit een echte architectenfamilie, is ooit begonnen in de mode, maar ontwikkelde eveneens een grote passie voor interieurs, esthetica en zuiverheid. Ze heeft een fijne neus voor sfeer en ambachtelijkheid en staat bekend om haar eigen tijdloze signatuur zonder conventies.

